



**Klasnieuws Mierennestje
22-26 januari 2024**

BOUWEN, DENKEN, SPELEN

Doorheen de week spelen we heel wat in de hoekjes, maar bouwen we ook al eens wat moeilijkere dingen, in kleine groepjes met de begeleider, of zelfs 1 op 1. Dan vertellen we over de kleuren, vormen, hoog en laag, boven en onder of ernaast, veel of weinig, ... Onze woordenschat groeit, ons ruimtelijk inzicht wordt aangescherpt en dat terwijl we net eens even die extra aandacht krijgen. Fijne groeimomenten zijn dat!



OPRUIMEN DOEN WE SAMEN

De ontdekbak mag weer leeg, want we willen iets anders. Dat borstelen, dat doen we samen. Zo oefenen we onze ooghandcoördinatie, kruisen we de middellijn door het opvegen, en leren we dat opruimen er nu eenmaal ook bij hoort. En dat kunnen we heus al goed!



WALVIS SCHRIJFDANS



In de kring kwam er een verhaaltje aan bod, over een blauwe pinguïn die het lied kon zingen van de walvis. En die walvis, trok wel wat de aandacht. Dus gingen we schrijfdansen! De golven van de zee, storm op zee, hoge en lage golven, en dan de walvis, die zei: Psssst!!



WOENSDAG NAAR DE MARKT; SOEP KOKEN EN LEKKER SMULLEN

We hadden deze week enkele stagiaires in het kleuterblok. Ideaal om op stap te gaan dus! Op woensdag is er markt op het plein, dus ons plan was snel gemaakt: groentjes halen voor verse soep. En onderweg, keken we onze ogen uit. Al die groenten en fruit, hoe heten die ook alweer? En wat kunnen we hier nog allemaal kopen? Zwaaien naar de mensen, mooi samen stappen, en even 'chillen' bij de beer van Meulebeke, dat kunnen wij.

Daarna soep koken, proeven en koeken eten. Nammie!



BABELKRING OEFENEN

Ondertussen oefenen we al af en toe met de babelkring. We proberen te durven iets luidop te vertellen in de microfoon, we proberen stil te zijn als de anderen vertellen, en we maken tekeningetjes over onze 'vertelseltjes'. Lukt steeds beter! (En onze stagiaires oefenen mee!)



WALVIS WIE, WALVIS WAAR?

De walvis blijft hangen. Dat lijkt een project in de maak! We gluren al even in de boeken over duikers en walvissen en de onderwaterwereld.

Maar we hebben in de klas geen walvissen om mee te spelen! Dan zullen we die zelf moeten maken. Schilderen maar!



WE DANSEN HET WEEKEND IN!

De miertjes houden enorm van bewegen, springen en dansen. Met de zachte doeken dansen we, gooien we ze op en laten we ze heel zachtjes naar beneden dwarrelen, rollen we en springen we. Net alsof we onder water zijn. Daarna nog even relaxen en massage, en we kunnen er weer tegen. En plezant dat het was!



Tot volgende week!